



*‘Nieuwe  
uitdagingen,  
ja, daar draait  
het om’*

Lourens de Waard:

# ‘Je moet het zélf doen’

TEKST Erna Heijligers | FOTO'S Truus van Gog

‘Een groot kantoor. Daar wilde ik werken, had ik voor mezelf besloten. Tijdens mijn studententijd heb ik gesprekken met verschillende kantoren gevoerd. Bij Loyens & Loeff in Rotterdam klikte het. Mijn familie komt uit Rotterdam en ik heb zelf ook veel met die stad. Dus dat was een extra bonus. Een van de redenen om voor Loyens & Loeff te kiezen, was ook de mogelijkheid om in het buitenland te werken. Eind 2007 deed zich de ideale mogelijkheid voor en ben ik voor een jaar naar Frankfurt uitgezonden. Ik ben getrouwd en had twee – inmiddels drie – kinderen. Nathalie, mijn vrouw, kon voor een jaar onbetaald verlof krijgen, dus dat paste precies. Daarbij komt dat haar familie Oostenrijks is en de kinderen zo goed de Duitse taal mee konden krijgen. En ja, Frankfurt is maar op vier uurtjes rijden afstand van Nederland. Dat was ook prettig: wel weg, maar niet naar het einde van de wereld.’

‘Hoe het was? Nou ja, geweldig! Duitsland heeft weliswaar niet een heel andere cultuur, maar het blijft een avontuur om met je gezin naar een onbekend land te verhuizen, waar je je plek moet zien te vinden en waar weer heel andere vaardigheden van je worden verwacht. Toch heb ik ervan geleerd dat zolang je de mensen die je nastaan in de buurt hebt, zo’n land al heel snel je thuis wordt. We woonden in Wiesbaden, een mooie, leuke stad vlakbij Frankfurt. Eigenlijk heb ik al die vijftien maanden – want dat werden het uiteindelijk – een vakantiegevoel gehad. Het kantoor waar ik werkte was overigens een stuk kleiner. In Rotterdam werkten toentertijd in totaal zo’n 450 mensen en in Frankfurt nog geen 10. Een heel andere setting, maar dat beviel goed.’

‘Terug in Rotterdam was het wel even wennen. Überhaupt om weer in Nederland te zijn, maar ook weer aan het ritme van kantoor-Rotterdam. In Frankfurt werkte ik zelfstandiger, al was het alleen maar omdat ik daar de enige civilist was. Daar ging ik ook meer de boer op, omdat voor het kantoor nog veel terrein in Duitsland te winnen was. Aan de ene kant was het fijn om terug te zijn in Rotterdam. Het was vertrouwd en ik heb er altijd met plezier gewerkt. Maar aan de andere kant val je ook weer

heel snel in je oude patroon. Dat je denkt van: “Goh, het is net alsof ik helemaal niet ben weggeweest.” In 2001 was ik begonnen op ondernemingsrecht. Later ben ik me ook op familierecht gaan richten. Omdat ik die combinatie erg leuk bleek te vinden, ben ik me vanaf het moment dat ik terug was meer en meer gaan focussen op de advisering van vermogende particulieren. Ik had al eens samengewerkt met Greenille en wist dus dat zij zich gespecialiseerd hadden op dit gebied. Op een gegeven moment hebben zij mij benaderd om een keer te komen praten en al snel bleek dat we dezelfde ideeën hadden en ons in elkaar konden vinden. Juist door die speciale focus van Greenille heb ik me in korte tijd verder kunnen ontwikkelen.’

‘Het belangrijkste dat ik heb geleerd de afgelopen tien jaar is dat je het zélf moet doen. Een kantoor kan je allerlei mogelijkheden en kansen bieden, maar die moet je dan wel pakken. Een beetje Rotterdams misschien: als je iets wil, moet je het gewoon doen! Daarmee wil ik dus niet zeggen dat je niet afhankelijk bent van anderen. Maar als je zelf niets probeert, gebeurt het zeker niet! Eigenlijk is er niets dat me is tegengevallen. Natuurlijk denk je wel eens: “Is dit het nou?” Ik kan jaloers zijn op vrienden die een eigen bedrijf hebben gestart of naar het buitenland zijn vertrokken. Nieuwe uitdagingen, ja, daar draait het om. Of ze bij Greenille dus straks een list moeten verzinnen om me te behouden? Nou... wat dat betreft is het hier uitdagend genoeg. Het is een jong kantoor dat enorm groeit en er is een enorm enthousiasme om het met z’n allen te doen. Er komt veel meer op me af dan alleen het notariële werk. Kortom, ik ben blij dat ik hier zit.’ ■

**Lourens de Waard (36)** startte in 2001 zijn loopbaan als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff. In 2007 volgde een verblijf in het buitenland. Sinds februari 2010 werkt hij bij advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor Greenille in Rotterdam.

.....  
*In deze rubriek vertelt iedere maand een (kandidaat-)notaris die tien jaar geleden (het jaar dat Notariaat Magazine voor het eerst verscheen) is begonnen met werken over zijn ervaringen en verwachtingen. Bent u in 2001 gestart en hebt u een interessant verhaal? Mail naar nm@knbn.nl.*  
.....