



*‘De economische
crisis, dat
was voor mij als
jonge ondernemer
echt de vuurdoop’*



Ivar Franken:

‘De juiste klik met iedereen’

TEKST Erna Heijligers | FOTO'S Truus van Gog

‘In 2008 ben ik, na precies zeveneneenhalfjaar stage, op dertigjarige leeftijd tot notaris benoemd. Ik denk dat ik toen een van de jongste notarissen van Nederland was. Ja, ik voelde me nog wel een broekie, maar toch... ik was er wel echt klaar voor! De kandidatenfase is een fase waarin je zo veel mogelijk moet rondkijken en moet groeien, maar op een gegeven moment merk je dat je het kandidatenkunstje wel kent. Ik was al zo'n beetje de vaste waarnemer van mijn huidige collega en mocht ook langere perioden waarnemen. Dat vond ik erg leuk. Ik ben best wel een sociaal dier; het contact met de cliënt vind ik een van de mooie kanten van het notaris zijn. Dat je als je een zaak hebt voorbereid, je ook de *finishing touch* mag geven. Als kandidaat heb je wat dat betreft toch minder cliënt-contact. Men heeft het er overigens weleens over gehad om de zesjarige stage terug te brengen naar een nog kortere periode, maar door de economische omstandigheden en de verminderde vraag naar notarissen hoor je daar nu niet zo veel meer over.’

‘Wij zitten hier nu met twee jonge notarissen, ik ben 33 en mijn collega is 38. Toen ik kwam waren er drie notarissen van in de vijftig. Die zijn nu allen met pensioen. ‘De notaris is een oude, grijze, afstandelijke man achter een eikenhouten bureau.’ Die zin staat op onze website, ja, in het rijtje vooroordelen die mensen vaak over notarissen hebben. Hoe ik mezelf dan zou omschrijven? Hm, een beetje een moeilijke vraag. In elk geval: jong, volgens mij wel dynamisch, maar ook met voldoende empathisch vermogen om met verschillende mensen om te gaan. Ik ervaar het als een uitdaging om met iedereen de juiste klik te vinden. Van nature plaatsen we mensen bij het eerste contact onmiddellijk in een hokje, maar soms kan de werkelijkheid heel anders blijken te liggen. Bovendien, als je lang genoeg met mensen praat, vind je altijd wel raakvlakken, zelfs als iemand heel anders is dan jijzelf. En dat eikenhouten bureau? Dat vind je hier echt niet. We zitten in een modern pand met veel licht en ruimte. Niet te strak, denk ik, eerder een mooie combinatie van lichtheid en gezelligheid.’

.....
In deze rubriek vertelt elke maand een (kandidaat)-notaris die tien jaar geleden (het jaar dat Notariaat Magazine voor het eerst verscheen) is begonnen met werken over zijn ervaringen en verwachtingen. Bent u in 2001 gestart en hebt u een interessant verhaal?
Mail naar nm@knbn.nl.
.....

‘De vraag wat me tot nu toe tegengevallen is, vind ik niet zo moeilijk te beantwoorden. Mijn benoeming tot notaris vond drie maanden voor de economische crisis plaats. Dat had een gunstiger moment kunnen zijn. Je hebt met het kantoor een bepaalde toekomstvisie en in één keer verandert het totale speelveld. Het eerste waar je dan voor staat, is het nemen van allerlei ingrijpende besluiten. Je moet dan zó gigantisch sturen; dat was voor mij als jonge ondernemer echt de vuurdoop. Net als veel anderen waren ook wij gedwongen om kostenbesparingen door te voeren. Er moeten dan afwegingen worden gemaakt die (ook) de medewerkers, je (voormalig) collega's direct raken. Dat zijn zware beslissingen en dat werkt ook persoonlijk door.’

‘Naast notaris ben ik sinds 2006 docent bij de opleiding tot notarisklerk in Breda. Die lessen geef ik op zaterdagochtend; in de avonden doe ik de voorbereiding en het nakijkwerk. Het is een kunst om dat goed te regelen want als notaris zijn de avonden nu eenmaal vaak goed gevuld. Niet alleen vanwege het werk of het kantoormanagement maar ook vanwege het netwerken. Wij zijn dus veel te vinden bij clubs, verenigingen en borrels. Verder run ik als alleenwonende thuis het huishouden en heb ik een intensief sociaal leven. Ik probeer drie keer per week te gaan sporten. Daarnaast ben ik nog kerkelijk betrokken en actief voor de liturgische beleidsraad van de studentenkerk Maranatha in Tilburg – een beetje een Huub Oosterhuisachtige kerk – en voorzitter van de Stichting Restauratie Sint Jan in Kaatsheuvel. Ik probeer een goede balans tussen lichaam en geest te vinden. Maar met name tijd is weleens de bottleneck. Ik heb altijd meer ambities dan de daarvoor beschikbare tijd. Gelukkig heb ik heel veel energie.’ ■

.....
Ivar Franken (33) kwam als kandidaat in 2002 bij Dierckxsens Van Tilburg Lijzen Notarissen terecht en werd zes jaar later tot notaris benoemd. In 2005 rondde hij de opleiding tot EPN estate planner af. Sinds 2010 runt hij samen met Antoine van Grinsven het kantoor in Kaatsheuvel.